

EMMAUS, WERELDWIJDE ORGANISATIE TER BESTRIJDING VAN ARMOEDE EN UITSLUITING: “ EEN NIEUWE WERELD BOUWEN ”, DAT IS MOGELIJK, OP VOORWAARDE DAT WE ALLEMAAL, IEDER NAAR ZIJN MOGELIJKHEDEN, ONS STEENTJE BIJDAGEN.

Uittekst uit de slotverklaring van de Wereldvergadering 1999 (Orleans, Frankrijk)



universeel manifest

Aanvaard tijdens de Wereldvergadering 1969 (Bern, Zwitserland)

van de emmaus

beweging

De naam EMMAUS is die van een dorp in Palestina, waar wanhopige weer hoop vonden. Die naam roept bij allen, gelovigen en niet-gelovigen, onze gezamenlijke overtuiging op dat alleen liefde ons kan samenbinden en ons verder kan brengen. De EMMAUS Beweging is in november 1949 opgericht tijdens een ontmoeting van: mensen die zich bewust waren geworden van hun bevoorrechte positie en van hun sociale verantwoordelijkheden ten aanzien van onrecht, en mensen die geen reden meer zagen verder te leven. Beiden besloten toen hun wilsbesluiten en hun daden samen te voegen en elkaar te helpen en hulp te bieden aan de lijdende, in de overtuiging dat als men anderen redt men zichzelf redt. Om dit te bereiken werden gemeenschappen opgericht die werken om te leven en om te geven. Bovendien werden er vrienden- en

vrijwilligersgroepen gevormd die op vlakken van burgerschap en in de privésfeer werken. **1.ONZE WET** is datgene, waarvan voor de mensheid, persoonlijk en in gemeenschap, alle leven dat waard is geleefd te worden en alle ware vrede en vreugde afhangt, namelijk: “Eerst hen dienen die het meest lijden”. **2.ONZE ZEKERHEID** is, dat de eerbied voor deze wet alle zoeken naar gerechtigheid en vrede tussen mensen moet inspireren. **3.ONS DOEL** is nu zo te handelen, dat ieder mens, iedere maatschappij, ieder volk kan leven, zich ontplooiën en zich verwezenlijken door te ruilen en te delen in gelijkwaardigheid. **4.ONZE METHODE** bestaat uit het stichten, onderhouden en bezielen van gemeenschappen waarin allen vrij zijn en gerespecteerd aan hun eigen behoeften tegemoet kunnen komen en elkaar en anderen kunnen helpen. **5.ONS EERSTE MIDDEL** is overal waar dat mogelijk is afval te verwerken,

waardoor materialen hun waarde terug krijgen en hierdoor meer actie te kunnen voeren voor degenen die het meest lijden. **6.ANDERE MIDDELLEN** die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn tegen onrechtvaardigheid, moeten worden gebruikt, in dienst van degenen die het meest lijden, in losverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van hun misère. **7.ONZE VRIJHEID** is dat we in het uitvoeren van onze taak niet ondergeschikt zijn aan een ander ideaal dan uitgedrukt in dit manifest en aan geen ander gezag dan dat wij binnen onze eigen beweging in onze eigen regels hebben vastgelegd. EMMAUS handelt in overeenstemming met de verklaring van de rechten van de mens, zoals die is aanvaard door de Verenigde Naties. **8.ONZE LEDEN** zijn degenen die dit Manifest aanvaardden en het actief trachten gestalte te geven.



EMMAUS INTERNATIONAAL

WANNEER HET WERK VAN DE ARMEN EEN SOLIDAIRE WERELD SMEEDT!

Erfgenaam van abbé Pierre, Emmaus International is een wereldwijde seculiere beweging die zich sinds zijn ontstaan in 1971 actief inzet tegen de oorzaken van uitsluiting. Haar gevecht? De armsten in staat stellen hun eigen leven in de hand te nemen door het helpen van anderen. Van India tot Polen, van Peru tot Benin, telt de beweging meer dan 300 Emmausgroepen in 36 landen die economische en armoedebestrijdende activiteiten ontplooiën met de allerarmsten: minder verspilling door hergebruik van gebruikte voorwerpen, ambachtswerk, milieuvriendelijke landbouw, hulp van straatkinderen, microkrediet, etc. Rondom de wereld verenigen deze groepen hun energie en weven ze onderlinge banden. Emmaus Internationaal weigert de fundamentele rechten als een voorrecht te beschouwen en verenigt haar leden rondom concrete projecten en politieke campagnes. Centraal in dit engagement zijn vijf speerpunten geformuleerd waarvoor de beweging zich collectief inzet: toegang tot schoon drinkwater, toegang tot gezondheidszorg, ethisch bankieren, onderwijs en rechten van migranten. Door hun dagelijkse werk dicht bij de sociale realiteit, en door hun collectieve kracht, tonen de Emmausgroepen in de wereld de levensvatbaarheid aan van samenlevingen en economische modellen gebaseerd op solidariteit en ethiek.

> STRIJDEN TEGEN DE OORZAKEN VAN ARMOEDE

Emmaus, meer dan enkel “een Beweging die strijdt voor rechtvaardigheid”, staat aan de zijde van de zwaksten. Haar missie is hen te helpen, niet alleen in noodsituaties, maar ook in het opeisen van hun eigen rechten, in het laten horen van “hun eigen stem”. Dit engagement impliceert dat Emmaus in strijd is en blijft met al diegenen die, bewust of onbewust, de oorzaak zijn van armoede, in het bijzonder door overheersing op nationaal of internationaal niveau. Het is aan iedere Emmausgroep lid van Emmaus Internationaal om, als antwoord op de plaatselijke realiteit, de manier en de mogelijkheden te bepalen om dit engagement vorm te geven en de activiteiten van de groep hiermee in lijn te brengen. *Uitteksten van de tekst Omvang en grenzen van het sociale engagement van Emmaus, aanvaard door de Wereldvergadering in 1979 (Århus, Denemarken)*